

DONDERDAG
3 MEI
1945

DE TYPHOON

No. 63
(2e Jaargang)
EXTRA EDITIE

BERLIJN GEVALLEN

Capitulatie in Italië!

Garnizoen der Duitse hoofdstad geeft zich onvoorwaardelijk over

De hoofdstad van het Derde Rijk is gevallen! Gistermiddag om 15 uur gaf het garnizoen zich onvoorwaardelijk over. Meer dan 70.000 gevangenen werden gemaakt. Aldus lezen wij in een dagorder van Maarschalk Stalin. Nooit is de nutteloosheid van verder verzet zoo duidelijk gebleken als op dit oogenblik, nu Berlijn moest capituleeren, slechts luttele uren, nadat Groot-Admiraal Döhnitz gebrald had, den strijd voort te zullen zetten tegen het Bolsjewisme en de Anglo-Amerikanen.

Wij vragen ons dan ook af, waar deze nationaal-socialistische doordrijver den strijd wil voortzetten. Döhnitz' poging, de Amerikanen en Engelschen te scheiden, heeft reeds leelijk schipbreuk geleden. Het regent van Engelsche en Amerikaansche zijde felicitatietelegrammen, nu het dappere Wit-Russische leger onder bevel van Maarschalk Shoekoff Berlijn heeft genomen. Al zijn er moeilijkheden op politiek gebied — wij willen dit geenszins verdoezelen — het wapenbroederschap tusschen de drie groote geallieerde landen is hecht en zal nu leiden tot den algeheel ondergang van het Derde Rijk.

Hoofdstad van het Pruisische militarisme

Berlijn was altijd de hoofdstad van het Pruisische militarisme. Daar werden alle plannen bearaamd, die tot de wereldheerschappij moesten leiden. Daar was de zetel van Bismarck en later van Ludendorff en Hindenburg. Daar huisde de Duitse keizer Wilhelm II, in wiens paleis men na zijn vlucht naar Nederland groote hoeveelheden levens-

middelen kon vinden bestemd voor zijn hof, terwijl het door hem gedupeerde domme Duitse volk moest hongeren.

Daar tenslotte verbond zich het nationaal-socialisme met het Pruisische Jonkerdom, met de Pruisische militaristen. Want Berlijn was niet de stad, waar het nationaal-socialisme opkwam. Dat was München, de stad, waar Hitler woonde, nadat hem wegens

(Vervolg pag. 2, 1e kolom)

ACHTUNG!

Soldaten der Wehrmacht:

Berlin ist gefallen. Der Kampfkommandant von Berlin hat mit seinem gesamten Stab und der ganzen 70.000 Mann zählenden Garnison bedingungslos kapituliert.

Die deutsche und italienisch-fascistische Heeresgruppe in Norditalien und Vorarlberg, Steiermark, Kärnten und Salzburg, die fast 1 Million Mann zählt, hat sich ebenfalls bedingungslos ergeben. Generaloberst von Wittinghof-Scheel, Generalfeldmarschall Kesselring's Nachfolger, hat die Kapitulationsurkunde unterschrieben und Schluss gemacht! Im Norden wurde Lübeck erobert und Dänemark vom Rumpfreich abgeschnitten.

MEER DAN EEN MILLIOEN DUITSCHERS LEGDEN DE WAPENS NEER

Het geheele Duitse leger in Noord-Italië en in de meeste provincies van Oostenrijk (de resten van 22 Duitse en 4 Italiaansch-Fascistische divisies) heeft gecapituleerd. De onderhandelingen werden door den Duitschen opperbevelhebber Kolonel-Generaal von Wittinghof-Scheel met de grootste geheimhouding gevoerd en wel reeds enkele weken. Minister Churchill verklaarde gisteren in het Lagerhuis, dat hij tot op het laatste oogenblik niet zeker was van het succes, omdat Generaal Wittinghof ieder oogenblik van gedachte kon veranderen. De loop der gebeurtenissen echter, hoofdzakelijk de dood van Hitler, droeg er toe bij, dat het haast een millioen man tellende leger zich onvoorwaardelijk aan Veldmaarschalk Alexander en Generaal Mark Clark heeft overgegeven. Terecht schrijft Churchill dan ook aan Alexander, dat het geall. leger in Italië zich met roem heeft overloden en dat het besluit van Generaal Wittinghof een belangrijk begin kan zijn voor verdere capitulaties.

Inderdaad, Wittinghof stelt een voorbeeld aan alle nog vechtende Duitse troepen! Capituleeren moet voor de moffen het eenige zijn, wat zij nog kunnen doen, om althans hun leven te redden.

Nog nooit heeft een zoo groot Duitse legercontingent onvoorwaardelijk gecapituleerd. Een duidelijke teken, dat ne eenenstorting ook elders elk uur kan plaats hebben.

HOOFDSTAD VAN HET DUITSCHE MILITARISME.

(vervolg van pag. 1)

de serte zijn Oostenrijksche nationaliteit was ontnomen en het hem verboden was, Oostenrijksch grondgebied te betreden. Dr. Goebbels, die volgens den door de Russen gevangen genomen propagandist van het departement van volksvoorlichting en propaganda, Hans Fritsche, thans zelfmoord heeft gepleegd, was Hitler's de stad voor het nazisme. Daar bracht hij de oude militaristen en de machtswellustige nazi's uit München bij elkaar. Daar sloten ze hun eeuwig verbond (door beide zijden nooit eerlijk bedoeld), teneinde de macht niet alleen in Duitschland, in Europa, maar over de geheele wereld in hun handen te krijgen. De oude militaristen zooals de later op den achtergrond geraakte leider der Duitsch-nationalen Hugenberg en Franz Seldte, leider van den militaristischen „Stahlhelm“, de opperofficieren van de wehrmacht en aan den anderen kant Hitler en zijn satellieten. Berlijn werd wederom het centrum van een ziekelijken machtswaanzin.

De leelijkste hoofdstad ter wereld

Berlijn is gevallen, hoofdstad van het Duitse Rijk, hoofdstad van Pruisen, een gemeente met 20 districten, een oppervlak van 883,5 vierkante kilometers en in normale tijden met 4.300.000 inwoners. Een reusachtige stad. Het administratieve centrum van Duitschland. Hoofdstad van de heerschzuchtige politiek van het Pruisendom. Parvenustad van een Parvenurijk. De opkomst van Berlijn begon met de oprichting van Bismarck's Eerste Rijk in 1871. Toen telde Berlijn n.l. slechts 800.000 inwoners, in 1881 reeds 1.138.000, in 1920 3.864.000 en later tenslotte meer dan vier millioen. Berlijn was een van de leelijkste steden in Europa en stond bekend als de leelijkste hoofdstad van de geheele wereld. Geen wonder: de meeste straten werden gebouwd tusschen 1840 en 1900 en dat er in die tijden van bouwstijl geen sprake was, is bekend aan iedereen. Van cultuur was er in Berlijn nooit sprake. Alles moest geïmporteerd worden en wie naar het Philharmonisch orkest luisterde, moest bekennen, dat het speelde als een militair orkest. Zelfs Friedrich II, die door zijn Pruisen de „Grootte“ werd genoemd en afgezien van



Kilometers ver kan men thans „door Berlijn heen kijken“. Er zijn buurten, waar geen enkel huis meer overeind staat.

zijn militaristisch streven ook nog belang stelde in cultuur (een zeldzaamheid bij een Hohenzollern) moest nooit iets van Berlijn hebben en resideerde te Potsdam.

Grootste industriestad van Duitschland

Berlijn is aan de machtswellust ten gronde gegaan. Jaren en maanden geteisterd vanuit de lucht, waardoor het grootste gedeelte der bewapeningsindustrie (Berlijn was practisch de grootste industriestad van Duitschland) werd vernietigd, tenslotte beschoten door de zware Russische artillerie en dan vernield, uitgebrand door felle straatgevechten en fantastische worstelingen in de tunnels van de ondergrondse spoorwegen: zoo is Berlijn ten onder gegaan. Strijdend voor een valsch ideaal, voor een misdadig idee, voor rassenhaat, machtswellust, voor moord en roof, is deze stad ten onder gegaan.

Met het symbool van het Pruisendom en de nationaal-socialistische bandieten, dat Berlijn geweest is, ziakt het Derde Rijk, het Duizendjarige Rijk van den Führer in het niet. Het kan nog korten tijd duren, alvorens geheel Duitschland is bezet, alvorens wij bevrijd zijn. Berlijn is niet meer. Nu volgt de rest in een onverbidde tempore. Het is afgelopen met Duitschland, afgelopen met de machtsdroomen, afgelopen met het nationaal-socialisme!

STEUNT
„DE TYPHOON“

Geen Oostelijk- en Westelijk front meer

LONDEN. (R.P.). Gisteren werd alhier door den officieelen militairen commentator medegedeeld, dat men in plaats van de tot nu toe gebruikte uitdrukkingen „Oostelijk“ en „Westelijk“ front thans zal spreken van de „Noordelijke“ en „Zuidelijke“ operatiezones als gevolg van het feit, dat de Amerikaansche en Russische legers elkaar op steeds meer punten ontmoeten. Op grond van de ontzaglijke desorganisatie in het Duitse leger kan niet nauwkeurig worden vermeld, hoeveel Duitse troepen zich nog in deze beide zones bevinden. Men neemt echter aan, dat in de Zuidelijke zone twee maal zoo veel Duitschers aanwezig zijn als in de Noordelijke zone. De twaalf Duitse divisies in Noorwegen zijn niet inbegrepen bij de schatting van de Noordelijke zone.

DE TOESTAND IN NOORWEGEN

LONDEN. (R.P.). De Noorsche Regeering deelde mede, dat er nog ongeveer 250.000 Duitse soldaten in Noorwegen zijn, benevens 500 vliegtuigen en 300 onderzeebootten. Welingelichte kringen te Londen verklaren, dat deze strijdkrachten geen ernstige tegenstanders voor de Zweden zouden zijn, als zij zouden aanvallen, wat zeer zou worden toegejuicht door de Noorsche Regeering te Londen. De Zweedsche Regeering staat op het standpunt, hetwelk door den Rijksdag wordt gedeeld — wat gebleken is tijdens de geheime vergadering van j.l. Zaterdag — dat de Duitschers Noorwegen zonder strijd zullen opgeven en dat het Noorsche volk geen ingrijpen van Zweedsche zijde wenscht. Dit is het tegenovergestelde van de te Londen heerschende opinie. Toch is er geen conflict tusschen de Zweedsche en Noorsche regeeringen; er heerscht slechts een technisch meeningsverschil. Volgens „Stockholms Tidningen“ houdt de Zweedsche regeering ondanks haar politiek van afwachten elke mogelijkheid in het oog.

VATICANAAN contra

„BIJLTJESDAG-MENTALITEIT“

VATICANAANSTAD. (R.P.). De „Osservatore Romano“, officieel orgaan van den H. Stoel, wijdt heden zijn hoofdartikel aan de gebeurtenissen in Noord-Italië. In de scherpste bewoordingen wordt de handelwijze van de Milaansche bevolking tegenover het stoffelijke overschot van Mussolini en dat van andere fascistische leiders veroordeeld. Het blad schrijft woordelijk, dat de rechtvaardigheid, ook als zij zwaar en onverbiddelijk is, niet moet verkeren in oncontroleerbare geweldpleging. Het blad doelt hierbij hoofdzakelijk op het feit, dat er geen normale rechtzitting heeft plaats gehad en dat de lichamen van Mussolini en anderen door de bevolking werden getrap, bespuwd en met schoten doorboord.

DUITSCHLAND HAAST VOLLEDIG VERPLETTERD!

De Britten trekken Hamburg binnen. Hamburg werd van tevoren tot open stad verklaard. Na 13 uur mag zich niemand meer op straat bevinden. Praag door Döhnitz eveneens tot open stad verklaard (Hospitaalstad).